

DA'S MAY

Dichtbij Brad en Angie



Ik heb dus een vriendin aan wie ik met uitgestreken gezicht kan vragen; "Hoe is het eigenlijk met Brad en Angelina?" Het liefst doe ik dat op een redelijk vol terras waarbij ik mijn stem een piets harder laat klinken dan normaal. De ouders van vriendin Fleur hebben een groot wijnhuis, l'amaurigue, en dat ligt naast chateau Miraval. Juist, het wijnhuis van Brad en Angie. Buren dus. Wie heeft het over vijf handshakes? Ik tik Fleur aan en zij geeft Brad een high five. Onder de indruk? Onder de indruk.

BUUV VAN BRAD

Naast buurvrouw zijn van Hollywoods' glamour koppel (en dat haar zoontjes kleertjes hebben gekregen die gedragen zijn door Maddox, Pax en Knox zijn gedragen duuuuh) is er nog meer ontzettend vreselijk leuk aan Fleur. Dat ze zingt bij De Jourdanettes, dat ze 1.80 is met de mooiste krullen ever dat ze bij Bugaboo werkte en haar denim Bugaboo Bee aan me heeft geleend maar vooral dat ze haar eigen wijn heeft. Kun je het je voorstellen? Je eigen etiket, jouw naam. Of het allemaal nog niet genoeg is, wint de Fleur de l'amaurigue ook nog eens prijs na prijs na prijs. Niet zo gek want hij is verrukkelijk en prachtig van kleur. Het oog wil ook wat.

IT-WIJN IN JOUW GLAS

Inmiddels heeft Fleur haar baan bij Bugaboo opgezegd en heeft ze zich volledig op en in de wijn gestort. Met een te leuk wagentje reist ze van Tijn Akersloot naar Le Garage en andere it-plekken waar haar wijn wordt geschonken. Ze is ook in te huren voor de betere feesten en partijen of intieme, dochtsjieke diners. Fleur komt dan zelf je wijn inschenken en vertelt je alles over het huis en haar wijn. Als je 'm net zo lekker vindt als ik kun je bij haar wat flessen bestellen die ze dan de volgende dag gezellig even persoonlijk langs komt brengen. En wie weet vertelt ze je dan wel *the latest* over Brad en Angie, je weet maar nooit.



DOOR MAY-BRITT MOBACH | 12-06-2014 | 07:08

